

שם המעיד: דב צמיר [ד.]

מראיין: בועז לב טוב [ב.]

מטעם: מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

קלטת A		
מקום הראיון: קיבוץ ברור חיל	תאריך: 29.1.2002	עמ' 1-14

- ב. ראשית חשוב שתציג את הרקע האישי שלך, מה שאתה יכול לספר על המשפחה, על ההורים, אפילו ההורים של ההורים. מאין הם באו? איך הם הגיעו לדרום אמריקה? קצת ממה שאתה יכול לספר, שנדע מה הם השורשים?
- ד. אנחנו מפולין, מסביב לאזור של לובלין, זמוש, העיר המפורסמת חלם, והעיר העוד יותר מפורסמת יאסק שבשביס זינגר כתב על הקטע הזה של 'הקוסם מלובלין'. זה האזור של המשפחה. אנחנו לפי הערכתי חיינו שם דורות רבים. אני נולדתי בחלם. ידעתי ששניכם תחייכו, זה מטבע הדברים. כבר ב - 1929, היות והסבא שחונכתי על ידו, בגלל שאבא כבר ב - 1929 נסע לברזיל, זו הייתה התקופה של המשבר הכלכלי הגדול. אחרי המלחמה הפלישה של הרוסים ב - 1921, סבא איבד את כל הקרקעות שלו ואת כל היערות שלו.
- ב. הוא היה חוכר יערות?
- ד. הוא היה בעל יערות.
- ב. הוא איבד אותם? זה לא חזר אליו?
- ד. היות וזה היה חלק של החלפת הקרקעות עם ברה"מ. אני למעשה חונכתי על ידי הסבא מגיל שבע.
- ב. אתה יליד איזו שנה?
- ד. אני יליד 1927. הוא היה יהודי מתנגד, היות והסבא השני היה חסיד.
- ב. הסבא המתנגד זה אבא של אבא?
- ד. אבא של אבא היה חסיד של הרבי ארה"ה מטריסק, המפורסם מאוד של התקופה שלו. ככה שאני חונכתי בבית דתי אבל דתי מודרני.
- ב. איך הנישואין האלה של בן של חסיד עם בת של מתנגד?
- ד. אני אגיד לך. זה נישואים של שידוך. אמא הייתה כבר מבוגרת. האבא, שגר בעיירה פיוסק, זה מין צומת דרכים. והסבא השני עסק במסחר תבואה, כמו היהודים של עיירות קטנות כאלה. אני חושב שסידרו את זה. הסבא הזה היה נחשב כגביר, והסבא השני היו לו אחת עשרה בנים ובנות והיה צריך לפרנס. אז אני חושב שסידרו את זה. בגלל שרק בדרך הזאת אפשר היה להגיע לסוג כזה של נישואין.
- ב. גם האבא וגם האמא בעצם גדלים בבתים דתיים?