

30.5.1975

תל אביב,

ת.ד. 36, טלפון 241351

חיליק ידידי,

קבלתי את הסטנסיל שבו אהה נפרד מעבודתך ואני מודיע לך שהייתי מאד נבוך. לא משום שמגיע לי דבר שונה מסטנסיל, אבל משום מה חשבתי שהפרידה תלבס אופי אחר וגם משום המתיחות שהסתירה בעקבות כל התרגיל של מחלקת ההסברה.

אני מצטער על כל הענין משום שבמידה מסויימת היא האיבה על החפסיות שביחסינו, שחרגו מעבר ליחסים של עבודה מסותפת. אני אינני בטוח שאהיה כל כך מאושר מן הצד שנקטתי להשאר כאן, אבל בכל זאת ראש ממשלה *לוי* ספקיד מפלגהו יבזבז מעט זמן לפי בקשתו.

אני לא עוסק בדברים שסוכמו בין מאיר לביני, אבל אני סך הכל די עסוק במערכת הכללית. אחכה ואראה.

אני רוצה להגיד לך חיליק שאני מצטער שאתה הולך, יותר בגלל האופי שלך הספונטאני, הגלוי-לב, הדמיון הפורה ולא מעט חוקפנות. אהה מזכיר לי כל כך הרבה העלולים של נעורי שלמעשה אני מסתכל על פעילותך ונזכר בשמץ של נוסטלגיה, על כל השגיאות שעשיתי.

אני למדתי להעריך את היושר האישי שלך ואח דרך פעולתך למרות שלא תמיד הייתי בטוח שכך הייתי נוהג. ביליתי רוב שנותי הציבוריים בפעילות בחנועה נוער, כך שייחכן שראייתי מושפעת מן הפרדיגמה הפנימית שלי. נדמה לי שהבדלי הגיל והנסיון השונה לא חוו מכשול להבנה בינינו והדבר שמח אותי לא משום שיש לי אופי של *old boy* אלא פשוט משום שמעבר לפעילות אני הערכת אצלך את החכונות האנושיות.

תל אביב,

ת.ד. 36, טל 1970 241351

- 2 -

אני על חקן של פוליטיקאי וחיק אבל לא ציניקן והפעילות  
לא מסתירה בפני אה הדבר שיש להעריך אצל אדם, אופיו. אני הייתי  
שוחף די מודאג ממצב רווחך בזמן האחרון, אני יודע לצערי אה תחושה  
הריקנות שבאה אחרי מאמץ גדול, אבל אני סבור שהדבר הוא מאד זמני  
משום שמה שאתה בנית ישלם לך אה הדיבידנדות.

אני מצטער שהלכת (ועוד יותר בגלל הרגישות שלי לאספקט  
האישי שהתפתח בינינו) ואני מקוה שזמן הרחוק לא יהיה רב,  
במערכה הזאת חסרה עכשיו שמחת החיים שלך.

ד"ש לרוח,

בידידות

דב צמיר.